

Zondag 5 juli 2020

Heinkenszand

Welkom, mededelingen

Zingen: lied 659

Bemoediging en groet

zingen: lied 19: 1 en 3

Gebet om de nood in de wereld, uitmondend in

De lofzang: lied 648

gebed bij de opening van de schriften

Eerste lezing: Exodus 20: 1-21 in eigentijdse bewoordingen

Zingen: lied 119a: 1,3,4

Tweede lezing: Johannes 16: 16-24

Zingen: lied 370

Verkondiging

zingen: lied Bonhoeffer

*Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar open veld.*

*Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan een bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.*

*In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.*

Dankgebed en voorbeden

zingen: lied 657

zegen