

Liturgie Heinkenszand op 2 augustus 2020

Motto: Brood als verbeelding van hoopvolle levenswijze

Voorganger: ds. Piet Schelling

Pianist: Rini Jongma

M.m.v.: Elly van Hakken

Welkom en eventuele mededelingen – door de ouderling van dienst

Zingen van morgenlied: Lied 216:1, 2 en 3

Bemoediging en drempelgebed

Zingen psalm van de zondag: Psalm 136:12 en 13

Gebed van inkeer en verlangen

Zang: 'Bring Him Home' – uit Les Misérables

Dit lied is een smeekgebed, waarin de biddende dichter zich zingend richt tot God, Die hem altijd nabij is geweest. De zanger vraagt om de behouden terugkeer van een geliefde die in gevaar verkeert. In vertrouwen op God wordt in dit lied bescherming voor een geliefde gevraagd.

Voor de kinderen...

Kinderlied – luister naar <https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IyBKqk>

Bij de lezingen en de uitleg...

Zingen: 'Vogel Gods' (Tekst: Piet Schelling; melodie: Samen in de naam van Jezus)

Vo - gel Gods, kom ons be - sto - ken
 met uw lief - de - vol - le gloed.
 A - dem Gods, kom in ons mid - den,
 deel uw kracht en geef ons moed.
 Laat uw vuur de aar - de do - pen,
 rei - nig hem van al - le haat;
 doe ons op een won - der ho - pen
 van een we - reld vrij van kwaad.

Lezing 'broodverhaal' uit de Wijsheidsliteratuur: Prediker 11:1-6 – door lector

Zingen: 'Vogel Gods'

2. Vogel Gods, doorstroom ons denken,
 neem bezit van ons gevoel.

Adem Gods, blijf tot ons roepen:

'Zoek bij Mij je levensdoel!'

Laat het zicht toch niet ontbreken

op een leven vol van licht,

- door een woord, gebaar of teken -

dat weerspiegelt uw gezicht.

3. Vogel Gods, wil ons verrijken
 met de gaven uit uw schoot.

Adem Gods, laat ieder delen

van de vrucht, het levensbrood.

Voed de mens met hemels eten,

les zijn dorst met waardigheid;

geef hem inzicht, laat haar weten:

God bewaart de wereldtijd.

Lezing 'broodverhaal' uit het Evangelie: Matteüs 14:13-21 – door lector

Zingen: 'Somewhere' – uit The West Side Story

Samenvatting: Een lied over hoop en vertrouwen, het vertrouwen dat we eens met elkaar in vrede zullen leven. We mogen een nieuw leven tegemoet zien. Laten we met elkaar op weg gaan naar dat leven.

Preek - met als motto: *Brood als verbeelding van hoopvolle levenswijze*

Zang: 'The Rose'

Samenvatting: Sommige mensen zijn cynisch over de liefde en hebben de verdrietige kant ervan ervaren. Maar je kunt het ook zo zien: de liefde is als een bloem, begonnen als een zaadje. Dat zaad heeft heel wat te verduren en moet heel wat doorstaan om te kunnen groeien. Toch, zoals de lente volgt op de winter, zó zal dat zaad uitgroeien tot een prachtige bloem.

Danken en bidden

- Dankzeggingen
- Voorbeden
- Afsluitend Onze Vader – door Elly, begeleid door Rini

Slotlied: Lied 419:1, 2 en 3

Wegzending en zegen – voorganger spreekt *Amen* uit