

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 13 december 2020
3^e zondag van Advent

Welkom

De tafelkaarsen worden aangestoken

Zanggroep: Lied 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt

Onze hulp

De 3^e adventskaars wordt aangestoken

Zanggroep: Psalm 19:1 De hemel roemt de Heer

Gebed voor de nood van de wereld

You tube Daar is uit 's werelds duist're wolken (Ned zingt 6 okt 2017)

Gebed bij de opening van de bijbel

Voor kleine en grote mensen

Zanggroep: projectlied

Inleiding

Zanggroep: Lied 19a Het Woord des Heren is volmaakt

Lezing Jesaja 65:17-25

You tube Lied 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

(Ned zingt Katwijk 28 mei 2016)

Lezing Johannes 3:16-21

Zanggroep: Lied 339b U komt de lof toe

Preek

Pianospel

Zanggroep: Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

1,2 zanggroep, 3 lezen, 4 zanggroep

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in de heiligheid van de aarde (uit Filipijnen)

You tube Lied 440 Ga stillen in den lande (Ned zingt 22 dec 2019)

Gebeden

Zanggroep: Lied 422 Laat de woorden

Zegen

Ik geloof in de heiligheid van de aarde,
de heelheid van de schepping,
en de waardigheid van alle schepselen.

Ik geloof in een genadige God,
die man en vrouw schiep naar zijn beeld
en hen de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid gaf
de aarde te onderhouden.

Ik geloof dat wij, mensen,
gefaald hebben voor God en voor onszelf.
In de naam van hebzucht en 'ontwikkeling',
hebben we de aarde overheerst

mensen en schepselen zijn gekleineerd,
bossen verwoest,

lucht, rivieren en zee verontreinigd
de toekomst van onze kinderen op het spel gezet.

Ik geloof dat wij ons omgaan met de schepping,
onze waarden en onze leefstijl moeten veranderen.
Ik geloof dat alles in het leven met elkaar verweven is :
Schepper en schepsels,
adem en gebed,
de kosmos en het individu,
voedsel en vrijheid,
West, Noord, Oost en Zuid,
seksualiteit en spiritualiteit,
ecologie en theologie.

Ik verbind mij er daarom toe
om samen met alle betrokken mensen
overal ter wereld
zorg te dragen voor onze aarde,
vrede en gerechtigheid te bevorderen,
te kiezen voor het leven
en dat te vieren.

Zo geloof ik.