

Intrededienst ds. Evelien Barendregt
zondag 7 maart 2021



Protestantse Gemeente Heinkenszand

Uitleg voorzijde: de afbeelding geeft de verbondenheid weer van God met de mens en van mensen die samen optrekken.

In de Bloemschikking de kleuren van de Liefde van God,
van Licht, van Trouw.

Op een blad gedragen door de Hemelse Vader en door de Gemeente.

Voorgangers:	ds. Gerrit Ruitenburg ds. Evelien Barendregt
Ouderling van dienst:	Carla Bolkenbaas
Piano:	Rini Jongsma
Dwarsfluit:	Cisca Zuurveld

Voorafgaande aan de dienst: Andante (Mozart)
Chanson de matin (Elgar)

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken, daarbij klinkt Lied 277

Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig
in uw naam Ik zal er zijn.

Lied 216, piano en dwarsfluit

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en groet

Ds. Gerrit Ruitenburg verbindt ds. Evelien Barendregt met de PG Heinkenszand

Lied 362:2

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Inleiding

Lied 997:1,2,4 (CD) als kyriegebed

1. -en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
2. Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

4. O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen (filmpje)

Waltz from Faust (Gounod)

1^e Schriftlezing: Psalm 19:8-15 door lector

Lied 119:1, (alleen piano) 6,40 (gesproken met piano zacht)

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

2^e Schriftlezing: Johannes 2:13-22 tekst Kind op Zondag (filmpje)

Kinderlied 187 (CD)

1. Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.
2. Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.
3. Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.
4. Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

Verkondiging

Introspection

Gebeden

Lied 425, piano en dwarsfluit

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Gavotte (Gossec)

