

Liturgie 25 april 2021 Heinkenszand

Vooraf orgelmuziek

WELKOM EN MEDEDELINGEN

AANSTEKEN Tafelkaarsen met orgelmuziek lied 277

VOORGANGER Groet en Bemoediging

INTOCHTSLIED Luisteren of thuis meezingen Lied 283: 1, 2, 5

Als inleiding op ons gebed: “Zeeën van recht”; Schrijvers voor gerechtigheid
<https://www.youtube.com/watch?v=epCQ6xddJ9s>

BIDDEN: “Heer ontferm U” Schrijvers voor gerechtigheid
<https://www.youtube.com/watch?v=MmV5dDX8kF8>

Hoopvol woord voor de nieuwe week:
“Je draagt het niet alleen” Matthijn Buwalda
<https://www.youtube.com/watch?v=6RIXE1zi4oA>

GEBED om hulp van de Heilige Geest

Aansteken kaarsen voor kinderen/jongeren
MOMENT VOOR DE KINDEREN MET FILMPJE Kindernevendienst
KINDERLIED Lied 935 “Je hoeft niet bang te zijn”
<https://www.youtube.com/watch?v=8FqVYRzKp7g>

BIJBELLEZING Johannes 21: 1- 14

LUISTEREN of thuis meezingen Lied 836: 1, 2, 3

BIJBELLEZING: Johannes 21: 15-25 lector

LUISTEREN of thuis meezingen Lied 644: 1, 4, 5

OVERDENKING

West Coast Choir “Because he lives”= “Omdat Hij leeft” <https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY>

Nederlandse vertaling van refrein + korte inhoud
Ik geloof in de Zoon, Ik geloof in de verrezene Ene
Ik geloof dat ik overwin, door de kracht van zijn bloed

Refrein: Amen, amen, ik leef, ik leef, omdat Hij leeft
Amen, amen, laat mijn lied toetreden tot Degene die nooit eindigt,
omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft, kan ik de toekomst aan.
Omdat Hij leeft is angst verdwenen.
Ik weet dat Hij me vasthoudt, mijn toekomst is in Zijn handen.

DANKEN en BIDDEN

LUISTEREN of thuis meezingen Lied 763: 1, 5

WEGZENDING EN ZEGENWOORDEN

ORGELMUZIEK