

Liturgie dienst 30 mei 2021 in Heinkenszand

Voorganger: *ds. Piet Schelling*

Organist: *Bert Alderliesten*

Medewerking: *zanggroep*

Welkom en mededelingen - door ouderling van dienst

Ontsteken Tafelkaarsen - door ouderling, terwijl we zingen Lied 277

Zingen Psalm van de zondag: Lied 8a:1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

Zingen Psalm van de zondag: Lied 8a:6

Kyrie – er zijn drie gebedsintentie; elke intentie wordt zingend beantwoord met de laatste regel van Lied 281:1:



Ky-ri - e e - lei -son!

Gloria: Lied 281:6, 8, 10

Gebed bij de opening van de Bijbel: spreekteksten afgewisseld met de eerste drie regels van Lied 675, door de zanggroep gezongen

Pianist of organist speelt



Geest van hier - bo - ven,



leer ons ge - lo - ven,



ho - pen, lief - heb - ben door uw kracht!

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voorganger: Wij verlangen naar verhalen
die ons voeden met de hoop;
we zijn soms bang om te verdwalen
in verwarring, en verloop.
Daarom roepen wij....

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voorganger: Wij verlangen naar het water
te midden van de woestijn;
we beleven nu en later
soms met vreugde, soms met pijn.
Daarom roepen wij....

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voorganger: Wij verlangen naar de woorden
die ons raken in het hart;
we willen zweven op akkoorden
los van weerstand, los van smart.
Daarom roepen wij....

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voorganger: Wij verlangen naar de dagen
waar het kind in ons ontwaakt;
we willen gaan voorbij het klagen
en geen mens is zoekgeraakt.
Daarom roepen wij....

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voorganger: Wij verlangen naar oprechtheid
in een wereld vol van schijn;
we willen zoeken naar de waarheid
nodig om echt mens te zijn.
Daarom roepen wij....

Zanggroep: 'Geest van hierboven...'

Voor de kinderen:

1. Aansteken van de kaarsen – door ouderling van dienst
2. Filmpje over het Bijbelverhaal uit Johannes 3 - verzorgd door leiding kindernevendienst
3. Lied: Elly & Rikkert 'Zie de zon '(over Psalm 8, de psalm van de zondag na Pinksteren) – te beluisteren via: <https://www.youtube.com/watch?v=7TJbPTuUD5U>

Lezing: Genesis 32:22-30 – lector

Zingen: Gezang 487:1 en 3 (oude Liedboek)



De Heer heeft mij ge- zien en onver -wacht



ben ik op- nieuw ge-bo-ren en ge-to- gen.



Hij heeft mijn licht ont- sto-ken in de nacht,



gaf mij een le- vend hart en nieu-we o -gen.



Zo komt Hij steeds met stil- le o -ver- macht



en zo neemt Hij voor lief mijn onver-mogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Lezing: Johannes 3:1-8 – lector

Zingen: Lied 686:1 en 3

Verkondiging – met als moto: ‘Verandering in de nacht’

Zingen: ‘In de strengen van ons leven’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Melodie: J. Hughes, 1873-1932)

In de stren - gen van ons le - ven
ligt een gloed van eeu - wig - heid;
bij ge - boor - te ons ge - ge - ven,
le - vens - vuur van zui - ver - heid.
Laat ont - wa - ken, laat ont - wa - ken,
licht dat zicht - baar zien - de maakt,
licht dat zicht - baar zien - de maakt.

2. In de bedding van Gods goedheid
komt de mensheid tot haar recht,
daar vindt zij de ware wijsheid
bij de schepping aangezegd.
Laat haar groeien, laat haar bloeien,
wijsheid die de vrede dient,
wijsheid die de vrede dient.

Dankzegging en gebeden

Slotlied: Lied 839

Wegending en zegen