

De stem van een zachte stilte zondag 11 juli

Welkom / mededelingen

Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van **Lied 1005: 1**

Intochtspsalm 62: 1 en 4 'Mijn ziel is stil'

Groet en bemoediging

Kyriegebed

Kyrie uit Taizé Lied 301 g

Gloria: Tekstdichter Martin de Geus schreef een 'Loflied op de samenzang' voor wanneer de samenzang in de kerk weer hernomen mag worden

Samenzang: Er is een stilte die kan zingen Melodie is Psalm 65

1. Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij -
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.

2. Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

3. Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

Gebed bij de opening van de Schriften / Zondagsgebed

Kaarsen voor de kinderen/jongeren worden aangestoken door de ouderling van dienst

Aandacht voor de kinderen

Lied 783: 1, 2 en 3 Voor mij is geluk

Lezingen:

O.T. 1 Koningen 19: 3 -15 Nieuwe Bijbel Vertaling

Lied 321: 1 en 3 'Niet als een storm, als een vloed'

Evangelielezing Markus 1: 32-45

Lied 321: 5 en 7 vervolg

Verkondiging

Orgelspel

Luisteren 'Stilte' - Kithara

<https://www.youtube.com/watch?v=aYzzGYdi4fA>

Gebeden:

Dankgebed

Voorbede

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied Lied 425: 1 en 2 'Vervuld van uw zegen'

Heenzending en zegen