

Orde van dienst Witte Donderdag 14 april 2022

De kaarsen worden aangestoken met Lied 286:1 Waar de mensen

Drempeltekst

Lied 116:1,3,6,8 God heb ik lief

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed met Lied 368d Houd mij in leven (3x na 'zo bidden wij')

Lied 870:1,3,4,5,6,8 Heilige God, geprezen zij

Schriftlezing: Matteüs 26:30-46 NBV21 (lector)

Lied 570 Toen Jezus had gebeden

Verkondiging

Orgelspel

Lied 558:1,4,5,6 Jezus, om uw lijden groot

Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal

**We zingen: Lied 388:1,4**

**Toebereiding van de tafel**

**We delen onze voorbeden en gebed in stilte**

V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

V: Verhef uw hart

**G: Wij hebben ons hart bij de Heer**

V: Laten wij danken de Heer, onze God

**G: Het past ons de Heer te danken**

V: U komt onze dank toe, Heer, onze God,  
overal en altijd, door Jezus, onze Heer, want .....  
en zingen wij U toe ons lied van lof en liefde:

**We zingen: Lied 103e (2x)**

**Instellingswoorden** .....Blijf dit doen om Mij te gedenken.

**We zingen: Hemelhoog 514**

1. Brood, hier gedeeld om het leven,  
voedsel om verder te gaan,  
teken van liefde, gegeven in ons bestaan,  
om in Gods naam de weg van Jezus te gaan.

2. Beker, gereikt vanuit vreugde,  
wijn ingekleurd door de pijn,  
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn  
om in Gods naam de weg ten leven te gaan.

**V: tekst naar keuze**

3. Handen, bereid om te delen,  
mensen, geplaatst in het licht,  
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht,  
om in Gods naam de weg van liefde te gaan.

V: Zend dan, o God, uw Geest .....nu wij in Jezus' naam bidden:

G: Onze Vader .....

V: In de tekenen van brood en wijn wil de Heer met ons zijn.

U bent uitgenodigd. Kom dan en deel in zijn overvloed.

**Vredegroet**

V: Het brood dat wij breken en aan elkaar geven,  
vertelt ons dat Jezus zo voor ons gebroken is  
en zich aan ons gegeven heeft  
tot vergeving van onze zonden.

V: De beker der wijn,  
daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid,  
omdat Jezus zijn bloed vergoten heeft  
om heel te maken wat in ons bestaan gebroken is.

**We delen brood en wijn en zingen: Lied 117d (repeterend)**

Dankgebed

Lied 247 Blijf mij nabij

Tijdens het lied worden de witte antependium en stola vervangen door paarse  
Brood en wijn worden van de tafel gehaald

Avondgebed

In stilte verlaten we de kerk