

25 september 2022 Heinkenszand

Deze zondag volgen we het leesrooster en lezen we de onheilspellende woorden van de profeet Amos (Amos 6) samen met het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16). Er lijkt geen ontkomen aan het oordeel wat uitgeroepen wordt.

De antwoordpsalm van deze zondag, psalm 146, staat als een drieluik tussen deze lezingen in op het middenpaneel. Deze psalm eert God als degene die 'recht doet aan de verdrukten'. Zo wordt ons mensen een weg gewezen, niet om het oordeel te relativieren, maar om met elkaar op weg te zijn. We zingen het mooie avondlied: Wees Gij mijn toevlucht (lied 263).

Om 10.00 uur Lied 33 'Daar ruist langs de wolken' van Johannes de Heer

Welkom / mededelingen door de ouderling van dienst.
Ontsteken Tafelkaarsen onder het zingen van Lied 286:1

Aanvangslied / Psalm 130: 3,4

Groet en bemoediging

v. De vrede van de Heer met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Kyriegebed

Gloria Lied 305

Gebied bij de opening van de Schriften / Zondagsgebed

Kinderen: eerst verhaaltje waarom we lied 1013 zingen en zingen lied 1013

daarna een filmpje over het bijbel verhaal uit Lucas 16 : 19 - 31

Daarna wordt de kaars voor/door de kinderen aangestoken en meegenomen naar de nevendienst.

1e lezing (NBV-Lector) Amos 6: 1-10

Lied : psalm 146: 1,2,3

Evangelielezing: Lucas 16: 19-31 (NBV-Voorganger)

Lied 718

Overweging

Orgelspel

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Lied 263

Gebieden

Slotlied 422

Heenzending en zegen