

## Liturgie voor de dienst op zondag 2 april

Vóór de dienst (om 10.00 uur na binnenkomst ambtsdragers) Lied 116 : 1, 3 en 8

Welkom / Mededelingen / Aansteken Tafelkaarsen met Lied 277

Intochtspsalm *Psalm 24 in beurtzang*

*Couplet 1* allen *Couplet 2* regel 1 2 3 vrouwen r. 4 5 6 mannen *Couplet 3* allen *Couplet 4* r. 1 2 3  
allen r. 4 mannen r 5 6 vrouwen *Couplet 5* r 1 2 3 allen r 4 vrouwen r 5 6 allen

Stil gebed – Votum en groet

Inleiding

Gebed om ontferming afgewisseld door *Hosanna, hosanna, Heer maak ons vrij*

Parafraze over de 10 geboden

Lied 536 : 1 2 3 *Alles wat over ons geschreven is*

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Voor de kinderen - kliederkerk

Lezing 1 Matteüs 21 : 1 – 9 NBV21 lector

Lied: *Dochter Sions* (melodie U zij de glorie)

1

Dochter Sions, wees verheugd!  
Juich van vreugd, Jeruzalem!  
Zie, uw Koning komt tot u!  
Ja, Hij komt, de Vredevorst!  
Dochter Sions, wees verheugd!  
Juich van vreugd, Jeruzalem!

2

Hosianna, Davids Zoon  
heil en zegen zij Zijn volk!  
Sticht nu, Heer, Uw eeuwig rijk;  
't blij Hosanna komt U toe.  
Hosianna, Davids Zoon

Heil en zegen zij zijn volk !

Lezing 2 Matteüs 27 : 21 – 26 NBV21 voorganger

Lied 556 : 4 en 5 *Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan*

Verkondiging HEDEN HOSANNA, MORGEN KRUISIGT HEM

Tijdens de verkondiging werk van Toorop

Psalm 87 *Op Sions berg*

Dankzegging voorbeden stil gebed Onze Vader

Gaven en filmpje kinderen

Lied 11 (Zingend geloven 3 – melodie Alles wat over ons geschreven staat) tekst Sytze de Vries

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,  
Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.  
Zal nu de aangename tijd beginnen  
en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

De eigenmacht van mensen is nog groot;  
het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.  
Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen  
en loopt gehoorzaamheid aan Hem dan dood?

Door dezer dagen heen voert ons de weg  
van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.  
Waar rondom Hem verraad en leugen strijden  
wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.

Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.  
Hij maakte het tot drager van het leven.  
Wij mogen hoopvol ons op weg begeven  
totdat Hij komt als koning. Wees gegroet!

Zegen